

"Shine bright! (like a diamond)"

Hanna Knol, 23 jaar, is al 7 jaar actief bij YMCA Zutphen. Vanaf haar 16e als vrijwilliger bij het YMCA zomerfestival en momenteel in de functie van voorzitter. Wij vroeger haar wat haar drijft, motiveert en inspireert.

Hoi allemaal! Ik ben Hanna, 23 jaar en voorzitter van YMCA Zutphen. In mijn dagelijkse leven studeer ik Farmacie aan de Universiteit van Utrecht. Als het goed is, ben ik over ruim 2 jaar apotheker 😊. Voordat ik begon met de studie Farmacie, deed ik een andere opleiding in Nijmegen, Biomedische Wetenschappen. In Nijmegen woonde ik ook op kamers en het beviel en bevalt zo goed dat ik hier nog steeds met veel plezier woon! Hier speel ik klarinet bij het studentenorkest. Ik vind samenspelen met stip het leukste van muziek maken, dus momenteel zit de klarinet al weer een paar maanden in de koffer, maar ik hoop het snel weer op te kunnen pakken! Om wel wat dingen te doen te hebben tijdens deze pandemie, werk ik in de patisserie op de zaterdag, sport ik zo nu en dan en reis ik heel wat af. Vanuit Nijmegen reis ik naar Utrecht voor de opleiding, naar Den Haag om mijn vriend te zien en naar Zutphen om mijn ouders en zusjes te zien, maar bovenal voor de YMCA 😊!

Hoe ben je in aanraking gekomen met de YMCA?

In een zomervakantie, lang geleden, verhuisden wij (mijn ouders en zusjes) van Kampen naar Zutphen. In Zutphen kwam ik op de basisschool in groep 3 en werd ik vrienden met Esther, een meisje bij mij in de klas. Zij ging met haar broer naar het YMCA zomerfestival in de zomervakantie en ik ging met haar mee.

Hierna zijn we er ieder jaar heengegaan tot we te oud werden. Ook onze broertjes en zusjes gingen altijd gezellig mee en we hebben het hier altijd heel erg naar ons zin gehad! Toen ik een jaar of 16 was ging ik, ook samen met Esther, mee als leiding op het zomerfestival en zijn we niet meer weggegaan bij de YMCA.

Wat doe jij voor anderen vanuit de YMCA?

Ik denk dat je bij de YMCA nooit echt iets alleen doet, maar altijd samen. Ruim 2 jaar zit ik nu in het verenigingsbestuur als voorzitter en samen met mijn medebestuurleden proberen we door het jaar heen leuke activiteiten te realiseren voor kinderen en jongeren in de omgeving van Zutphen. Deze activiteiten worden voor het grootste deel georganiseerd door onze vrijwilligers.

Ik denk dat wij ons als bestuur vooral focussen op het hebben van een bepaalde energie binnen de vereniging, zodat je uiteindelijk activiteiten kan organiseren voor en door vrijwilligers. We proberen onze jonge vrijwilligers te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen door verantwoordelijkheid te pakken en te helpen met organiseren.

Zoals misschien gemerkt is onze focus gericht op onze vrijwilligers. Als zij het naar hun zin hebben binnen onze vereniging hebben wij voldoende handen die willen helpen om activiteiten te organiseren voor de kinderen en jongeren, en heeft iedereen een fijne tijd bij de YMCA!

Waar heb je nog ambities en hoe zou de YMCA je daarin kunnen ondersteunen?

Momenteel is mijn grootste ambitie om mijn opleiding af te ronden en apotheker te zijn en daar kan de YMCA denk ik niet bij helpen. Eigenlijk denk ik dat de YMCA me nu al veel heeft gebracht. Ik ben van nature introvert en sta liever niet in de belangstelling.

Door voorzitter te worden van de vereniging durf ik meer, ben ik pro-actiever en heb ik op een kleine schaal geleerd hoe ik leiding kan geven. Dit kan ik later zeker inzetten in mijn verdere carrière, waar je als apotheker toch echt de leiding hebt in de apotheek.

Iets anders wat ik altijd al wil doen is een EHBO-cursus. Wellicht dat de YMCA mij hierin zou kunnen ondersteunen. Dit zou ook zeker van pas komen tijdens het YMCA-werk.

Wat betekent jouw werk vanuit de YMCA voor jezelf?

Naast de activiteiten door het jaar heen, is 'het' zomerfestival onze grootste activiteit. Zoals ik al eerder vertelde ging ik hier vroeger met heel veel plezier heen. Ik vind het dan ook superleuk om hier actief te zijn als leiding. Zo kan ik de kinderen hopelijk net zo'n leuke tijd geven als ik toen had 😊.

Toen ik ouder was ging ik naar de zogeheten *meet & greet*, een avond voor de hulpleiding (12 t/m 16 jaar). Het is eigenlijk een gezellige avond in het clubgebouw waar meestal veel spelletjes worden gespeeld en iedereen welkom is! Later ben ik ook gaan helpen met het organiseren van deze *meet & greet* en uiteindelijk ben ik zo het bestuur in gerold.

Het geeft mij een goed gevoel om mede mogelijk te maken dat kinderen en jongeren een fijne, onbezorgde tijd kunnen hebben in een open sfeer, net zoals ik eerder had.

Daarnaast betekent dit werk ook dat je dit met zoveel leuke mensen doet en met de leiding echt een hele fijne tijd hebt. Het maakt eigenlijk niet uit of je er voor het eerst bent of al jaren komt, het voelt altijd vertrouwd.

Waarom zou jij anderen aanraden om vrijwilliger te worden?

Ik zou iedereen aanraden om vrijwilliger te worden, omdat het gewoon heel erg leuk is om te doen! Je werkt met veel andere vrijwilligers die allemaal een bepaald soort enthousiasme in zich hebben, anders zouden ze dit werk niet vrijwillig doen.

Je leert allerlei nieuwe mensen kennen, die je in jouw 'normale' leven niet was tegengekomen en dat is altijd gezellig 😊. Met het werk wat je doet, doe je iets goeds voor anderen en draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. En omdat je dit vrijwillig doet, krijg je altijd extra veel waardering voor het werk dat je doet.

Dat, en YMCA-specifiek: de interactie met de kinderen en jongeren geeft extra voldoening. Het is ook minder erg als er een keer iets niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan. Hierdoor is vrijwilligerswerk ook erg geschikt om nieuwe ervaringen op te doen, jezelf vaardiger te maken en om soms een keer wat nieuws uit te proberen waarvan je nog niet zeker weet hoe het uitpakt.